

Spiegel-Express

volg je eigen spoor



De dag begint. De zon schijnt altijd, soms zit er een wolk voor. Ik stap op en doe de dingen die ik deze ochtend moet doen.



Vandaag ga ik nog douchen. Dan ga ik een wens doen. Voor vandaag of morgen.



De Douche-wens. Heerlijk onder de douche, Dan spreek ik een wens uit.



Bijvoorbeeld: ,Ik wens dat ik vandaag een echte glimlach ga zien'.



of ,iemand die ik tegenkom maakt me heel erg blij'.



En als ik de wens heb uitgesproken, dan is het klaar.



Dan doe ik wat de dag mij geeft en laat ik me verrassen!



Ik kijk vandaag of morgen aan het eind van de dag wat er is uitgekomen!



Ik verklap je nu al, na elke Douche-wens gebeuren er mooie dingen!!

Welke wensen zijn al uitgekomen? Geniet vooral van al je wensen!

Super Jumun

